



Svampevennernes beretning for året 2020

Svampeåret 2020 stod i coronaens tegn, hvor ikke alt det planlagte kunne gennemføres og noget måtte afholdes med restriktioner.

Vi nåede ikke at holde generalforsamling, inden landet lukkede helt ned den 11. marts, så den blev først afholdt på rastepladsen ved Ølene den 17. juni. Vi måtte gerne holde et udendørs arrangement, når bare vi holdt god afstand og gjorde flittigt brug af spritten.

Alligevel er det forbløffende, hvor meget vi faktisk fik gennemført. Det blev til 10 almindelige svampeture, Åben Svampebestemmelse i Hvide Hus og en 3 dages svampelejr i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme.

Vi fik en vejledning ovenfra, så vi vidste, hvordan vi skulle forholde os. Afstand, sprit og handsker og hele tiden tage hensyn til forsamlingsløftet. Det sidste blev kun aktuelt i efterårsferien, hvor der på familieturene begge gange var 50 deltagere.

Samme principper lå til grund for, at vi kunne gennemføre svampelejren, hvor vi boede 23 personer på Rønne vandrerhjem den 21.-23. august.

Vi måtte undvære besøg af Puggehaten. Der kom hele tiden nye rejserestriktioner, så det var umuligt at vide, om man kunne planlægge en tur ud af eller ind i landet. Vi aflyste også årets sidste svampetur i november.

Nu til det, det hele drejer sig om, nemlig svampene og dermed også vejret. Vinteren var mild og foråret tørt og varmt. Det gav ikke så mange gode fund, men der blev fundet Gul Nøkketunge ved Gyldensåen, hvilket er en ny lokalitet. De let genkendelige Svovlporesvamp og Skællet stilkporesvamp var også fremme. De lader sig ikke afskrække af et varmt forår. Det var sjovt at se, at flere plukkede Svovlporesvampen for at prøve at spise den.

Der var sparsomt med champignons og tidlige rørhatte. Lidt kantareller kunne findes omkring 1. juli, men efterhånden tørrede det meste væk.

Svampelejren i august med 22 deltagere ovenfra og nogle lokale fra Svampevennerne blev gennemført med lidt betænkelighed. Men med omhyggelighed og omtanke, både fra deltageres og vandrerhjemmets side, forløb det fint. Ingen blev efterfølgende smittet med covid 19.

Alle nød det, var på svampeture hver dag og fandt også mange forskellige arter, om end de næsten alle var noget indtørrede. Den ene dag blev der dog kantareller nok til



smagsprøve sammen med aftensmaden. Men der gik også lidt badeferie i den; vi lå jo tæt på Galløkken!

Det skal siges, at de selv havde valgt datoerne, ikke os.

I september begyndte regnen at komme og dermed også flere svampe. Vi havde et rørhatte-boom, som ikke er set i mange år. Ribbestokket rørhat var så rigelig mange steder, at jeg ligefrem hørte nogen sige, at den var invasiv og bekæmpede de andre rørhatte.

Mange forskellige arter myldrede frem, efterhånden som vi kom længere hen på året. Kantarellerne kom igen og de blev nærmest større og større, jo senere det blev. Champignons skød op overalt, det var helt mærkværdigt med så mange i oktober-november måned.

Jeg selv var heldig at finde en Bispehue-morkel på noget flis i Paradisbakkerne 6. november; den har jeg aldrig fundet før.

Der blev også observeret en Lakse-Mælkehat, som er ny for Danmark. Finderen var Jan Riis Hansen, som har flere nye fund for Danmark. Interesserede kan finde dem i www.svampedatabasen.dk.

Fløjls-mælkehatten var sparsom lige som sidste år. Lad os håbe, den kommer stærkt igen.

Jeg må også nævne de kolossalt store eksemplarer af Løv-tjæreporesvamp, som Lars var den første, der så på skrænten ude ved Svaneke skoles boldbane. Det kan ikke være første år, sådan en kæmpe pludselig er der. Og tænk, hvor mange der går eller cykler lige forbi hver eneste dag. Utroligt. Den er i fremgang i Danmark, men alligevel

Margot Nielsen var herovre den 4. og 5. oktober. Lørdag kørte vi til 3 forskellige lokaliteter og fandt mange spændende ting, bl..a. en Cinnober-Grynhat, som ingen af os kendte.

Søndag øsede det ned, hvilket fik mange til at blive hjemme. Så det var en lille flok, der kunne hygge sig med Margot i Rønne Nordskov og få hende godt afsted med færgen.

I efterårsferien holdt vi som nævnt 2 ture i samarbejde med NaturBornholm, som vi plejer. Jeg var i kontakt med Peter Haase, for det var lige i den periode, der var meget snak om forsamlingsforbudet. Vi blev enige om at gennemføre, blot på sådan en måde, at deltagerne var opdelt i grupper med hver deres svampekyndige og med besked om ikke at blande sig med hinanden på tværs.

Det havde alle forståelse for, så turene forløb fint. Svampene blev også gennemset i de mindre grupper i skoven, i stedet for at køre til NaturBornholm. Desværre var der lidt kommunikationsproblemer om dette på den ene tur.



Økonomien bliver omtalt under næste punkt. Jeg vil kun sige, at den er overordentlig god. Vi ser frem mod et 40 års jubilæum til efteråret. Og der bliver intet økonomisk til hinder for, at vi kan markere det. Mere om dette senere.

Medlemsmæssigt går det rigtig godt. Vi har lige nu 31 familiemedlemmer, som vi regner for 2 personer og 23 enkeltmedlemmer; det giver i alt 85 medlemmer. Det er en forøgelse på 15 i alt.

Facebooksiden lever også fint. Vi er nu oppe på 809 følgere og aktiviteten er stor, i hvert fald i sæsonen. Det betyder også et større arbejde med at svare på de mange spørgsmål, der ligger stort set hver dag. Jeg synes, det går fint med tonen på vores side, men der er stadig en del, som skal lære nogle ting, f.eks. at kigge på tidligere opslag, før de spørger om navnet på en bestemt svamp og også at nøjes med én art pr. billede. Det får de så at vide. Det er yderst sjældent, vi har sure eller negative kommentarer, så jeg er stadig glad for, at vi har den. Den er med til at øge interessen for svampe generelt og har også givet nye medlemmer til Svampevennerne.

Vi har stadig biblioteket og har også indkøbt nye bøger, selv om udlånet er begrænset. Bøgerne er alligevel gode at have, for på turene bliver der ofte kigget i dem. Vi kan også artsbestemme i felten, hvis vi ikke har dækning på telefoner og ipads, så vi kan gå på Svampedatabasen derude.

Bestyrelsen består af den samme lille gruppe på 4 stykker og suppleanten. Vi har vist haft den nemmeste tjans i årevis. Programmet lagde vi tidligt, og på grund af coronaen har vi stort set ingen møder holdt. Det hele er foregået pr. telefon og mail.

Nu lidt om fremtiden.

Vi har vovet det ene øje og planlagt besøg af Puggehaten den 16. oktober; det var den dato, der passede dem bedst.

Vores turleder bliver Anne Storgard søndag den 26. september. Hun er kasserer i Foreningen til Svampekundskabens Fremme og en rutineret turleder.

Anne har specifikt ønsket at besøge Hammerknuden og har tid til at lave en ekstra tur senere på dagen, hvis der er interesse for det.

Hun skal deltage i en atlas-nøglelejr, der starter på kolonien Naboen i Svaneke om mandagen og varer hele ugen. Denne er vi ikke direkte involveret i, men jeg er med på deltid et par af dagene efter invitation.

Vi har i bestyrelsen også luftet tanken om en lavtur med René Vilsholm igen. Det er mange år siden, vi sidst har haft en sådan, og nu er der jo kommet den fine nye bog om bornholmske laver, så emnet er i hvert fald aktuelt.

Svampevennerne
Karen Nisbeth
karen@nisbeth.dk 30 28 13 85



Efterårsferien bliver som den plejer med udstilling på NaturBornholm og to svampeture, der specielt er lagt an på familier.

Og så er der vores 40 års fødselsdag den 15. november, som er en mandag. Ikke den bedste dag at feste på. Derfor har bestyrelsen reserveret Listedhuset lørdag den 13. november, så vi kan holde festen der. Vi kan både lave mad selv, bestille noget udefra eller en kombination. Intet er for så vidt planlagt, måske vi skulle etablere et festudvalg?

Hvad der ellers skal være af jubilæumsaktiviteter havde vi nok store tanker om for et års tid siden, men det er som om coronaen tog luften lidt ud af dén ballon. Vi er meget åbne for ideer og vi har penge i kassen, så vi skal bare have nogle forslag på bordet. Det kan være noget undervisning, ekstra svampeture, garnfarvning, dyrkning af svampe eller hvad ved jeg. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Nu mangler kun de afsluttende bemærkninger og de går som vanligt ud på at sige tak til alle, både medlemmer og bestyrelse.

Men i år er takken lidt speciel, fordi vi lever midt i en pandemi. Vi har alle skullet tage flere hensyn, end vi er vant til og vi har måtte indstille os på, at visse ting blev ændret måske med rigtig kort varsel. Kort sagt, så lærte alle at vise samfundssind, som Statsministeren bad os om. Men vi gjorde det ikke for hendes skyld, jeg tror alle gjorde det, fordi man kunne mærke at det gav mening og hjalp fællesskabet. Tak til jer alle for dén indstilling.

Karen Nisbeth forår 2021